

## Informatie Kunstwerk

**Titel:** Bladzijden uit het verleden 08 - VOC



<b>Wijk:</b>	Veste
<b>Toponiem:</b>	Westkade, Vuurtoren
<b>Kunstenaar:</b>	Hans Lemmen (1959 - )
<b>Materiaal:</b>	Messing
<b>Jaar van plaatsing:</b>	

## Omschrijving

Gedichten van Frank Herzen bevinden zich op een tiental messing kunstwerken van beeldend kunstenaar Hans Lemmen. De bladzijden vormen de openslaande deuren naar een bodem vol geschiedenis. Elke plek en elk gedicht markeert een bijzondere historische plek in de vesting van Hellevoetsluis

(1602 – 1799)

VOC

ZET DE ZEILEN,  
DE WIND IS OOST,  
HIEUW HET ANKER AAN  
HET SPIL, WE VAREN  
NAAR OOST-INJE HEEN.  
ALS JE DAN WEERKOMT  
OP DEZE REE  
MET PEPER, FOELIE EN  
MUSKAAT EN HEEREN  
VAN ZES WEKEN  
WORDT, NEEM DAN EEN  
APIE VOOR ME MEE.

8. Marineschepen en koopvaarders van de VOC konden zich bij daglicht oriënteren aan de hand van de kerktorens en andere opvallende landschappelijke elementen. Maar in tijden van storm en duisternis was een lichtbaken nodig om de schepelingen naar een veilige haven te loodsen. Jarenlang stond er op het westerhavenhoofd een houten paal met een lantaarn, totdat deze in dermate slechte staat verkeerde dat de marine deze in 1822 liet vervangen door een stenen vuurtoren. Het licht van de olielamp werd versterkt door een parabolische spiegel, zodat het tot op de Noordzee reikte. Brandstof en lonten voor de olielamp lagen opgeslagen in het naastgelegen oliehuisje, dat in 2010 is herbouwd.

