

## Informatie Kunstwerk

**Titel:** Bladzijden uit het verleden 09 -  
Marinehospitaal



<b>Wijk:</b>	Veste
<b>Toponiem:</b>	Oostkade, Marinehospitaal
<b>Kunstenaar:</b>	Hans Lemmen (1959 - )
<b>Materiaal:</b>	Messing
<b>Jaar van plaatsing:</b>	

## Omschrijving

Gedichten van Frank Herzen bevinden zich op een tiental messing kunstwerken van beeldend kunstenaar Hans Lemmen. De bladzijden vormen de openstaande deuren naar een bodem vol geschiedenis. Elke plek en elk gedicht markeert een bijzondere plek in de vesting van Hellevoetsluis.

(1782)

MARINEHOSPITAAL  
DE ZEEMAN KLAAGT:  
MIJN RIBBEN HINDEREN  
MIJ, IK SPOU EN  
ROCHEL EN STERF AAN  
TEVEEL ZEE.

IK SNIJ

ZIEKE PLEKKEN UIT DE  
TIJD MET MIJN LANCET  
VAN TAAL. BOUW,  
INDACHTIG  
HIPPOKRATES, EEN  
HOSPITUM VOOR TAAL  
IN EEUWIGHEID.

9. Het oorspronkelijke marinehospitaal stamt uit 1865. Vóór die tijd stond er een gebouw uit 1656 dat aangeduid werd als het Kleine Magazijn en dienst deed als opslag voor scheepsbenodigdheden. In 1856 was een aantal ruimten in het magazijn ingericht als ziekenzaal. Er waren zo'n vijftig bedden geplaatst. Omdat het niet aan de eisen voldeed werd het magazijn in 1865 afgebroken om plaats te maken voor het drie verdiepingen hoge marinehospitaal. Het bevatte diverse ziekenzalen, een operatiekamer, quarantaineruimte, wacht- en behandelkamers en een apotheek. Na de Tweede Wereldoorlog werd het verbouwd tot appartementencomplex, dat in november 2009 door een felle brand in de as werd gelegd. Het is daarna in oude stijl herbouwd.

